

Reformatie 500
zaterdag 28 oktober 2017
Victorkerk Apeldoorn

Disputeren
Luther en de Sorrycultuur

15.30-16.45 uur

prof. dr. Den Hertog (*TUA*)

prof. dr. Wim van Vlastuin (*VU*)

ds Ricco Voorberg (*Stroomwest*)

o.l.v.

prof. dr. Joke van Saane (*Apeldoorn en VU*)

muziek door ...

Het verzet van Luther tegen zowel een 'afrekencultuur' als een 'sorrycultuur' wordt samengevat in zijn slogan: *simul iustus et peccator* ('tegelijk gerechtvaardigd én zondaar').

De centrale vraag van de Reformatie is immers: hoe gaan we om met menselijk falen?

Is er zoiets als een existentieel tekort schieten?

Waarom is genade nooit goedkoop maar wel onmisbaar?

Met Luther kijken we naar onze moderne biechtcultuur en naar de 'aflaten' die worden aangeboden. Hoe maakbaar is succes en hoe vermijdbaar het verlies?

Danken

Lutherse Vesper met de Apeldoornse Kerken

17.00-18.00 uur

Met

Pieter Oussoren, Lutherse kerk Apeldoorn.

Willem Smouter, NGK