



Handreiking voor kerkelijk handelen:

Serie:

Missie en visie

Gemeenteopbouw

Tabernakelkerk: NGK Apeldoorn

Vastgesteld op KKR van 11 december 2008

604-v3

Samenvatting

We zien het als onze missie om Gods licht te verspreiden door zijn naam te loven, van zijn woord te leren en in zijn liefde te leven. Missionair zijn zit niet in losse activiteiten maar in de hoofdzin: we zijn er om het licht te verspreiden. We willen een open gemeente zijn, een liefdevolle gemeenschap waar de normen van de Bijbel hoog gehouden worden.

Deze tekst is onderdeel van [het rapport van de Commissie Structuur en Pastoraat](#)

1. de basis: wat is de grond waarop we staan

De kerk is allereerst een geloofsartikel: "ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk". Wij geloven dat ook onze gemeente deel is van Christus' kerk van alle plaatsen en tijden. We staan daarbij in de lijn van de gereformeerde traditie, gebaseerd op de geloofsbelijdenissen van de oude kerk en de drie formulieren van eenheid. In overeenstemming met die belijdenis staan in onze kerk centraal: het betrouwbare woord van God, zijn onbegrijpelijke genade in Jezus Christus en de verlossing door het geloof alleen. Op deze basis willen we verwoorden wat wij als de eigen plek van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Apeldoorn zien.

2. de missie: wat is de bestaansreden van onze gemeente

De gemeente bestaat niet als doel in zichzelf: ze is allereerst in liefde gericht op God, door wie ze in het leven is geroepen en van wie ze in alles afhankelijk is. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. Verder is wezenlijk voor een kerkelijke gemeente de gemeenschap: we zijn gericht op elkaar. We hebben elkaar lief omdat God ons samenbrengt als zijn kinderen. Ten slotte hebben we de opdracht zijn liefde uit te dragen. Met vallen en opstaan, zoeken we wegen om, trouw aan de boodschap en verstaanbaar in eigen tijd en cultuur, het evangelie door te geven aan elkaar, onze kinderen en onze naasten. Bij deze missie denken we niet alleen aan kerkelijke activiteiten. Individueel nemen leden van de gemeente in allerlei verbanden deel aan evangelisatie, aan diaconaal, maatschappelijk en pastoraal werk zoals ontwikkelingsorganisaties, Leger des Heils, Athletes in Action, de Herberg en politieke partijen. Deze individuele inzet verstaan we voluit als deel van onze missie, die we vanuit de gemeente dan ook willen ondersteunen en voeden.

Bij de korte formulering van onze missie staat het beeld van de kandelaar ons voor ogen: het licht van God schijnt via mensen en is niet bedoeld voor onder de korenmaat (in eigen kring) maar op de kandelaar voor allen die in het huis zijn (alle mensen). Zo alleen kunnen we het licht in de wereld zijn. Met dit beeld drukken we uit dat het missionaire niet één van de activiteiten is, maar alles doortrekt.

Dat alles willen we samenvatten in onderstaande formulering. De missie van de Tabernakelkerk is:

Gods licht verspreiden door:

- **zijn naam te loven**
- **van zijn woord te leren**
- **in zijn liefde te leven**

3. de visie: hoe willen we zijn

Hier willen we een beeld schetsen van hoe we over 5 jaar willen zijn, hoe we in Apeldoorn en daarbuiten bekend hopen te staan. Lees deze zinnen dus als ons verlangen voor de toekomst.

- We zijn een open zorgzame gemeente, een “herberg” om mensen, onze naasten, op te vangen. Een plek waar mensen van verschillende afkomst zich aangesproken voelen en kunnen groeien en bloeien in het geloof en in hun relatie met God.
- We zijn een liefdevolle gemeenschap waar mensen hun identiteit en genezing vinden als kinderen van God. We vertrouwen daarbij op de bijzondere kracht van het gebed.
- We houden de normen van de bijbel hoog, met daarbij een open oog voor de pastorale toepassing van Gods geboden in concrete situaties van de gebrokenheid van het leven
- We zijn een gemeente met veel jeugd en daar maken we echt werk van, in en buiten de kerkdiensten.
- We zijn een gemeente met veel ouderen en tonen in onze omgang met elkaar dat we hen eren en liefhebben
- We vieren kerkdiensten als ontmoeting van jong en oud in het huis van God, met lijn in de prediking, balans in de liturgie en helderheid in de richting waarin we ons ontwikkelen.

4. de waarden: wat is belangrijk in onze gemeente

- *Verdieping en groei*

We geloven dat God zijn kerk blijft bouwen en bewaren, en daarom mag er een sfeer van verwachting heersen van wat God aan ons wil geven. We zijn ons ervan bewust dat geloven vandaag niet vanzelf spreekt. Daarom hebben we het nodig om verdieping en versterking van ons geloof te vinden, in vertrouwen op Gods Woord en zijn Geest.

- *Openheid en eenheid*

We zoeken naar manieren om onze omgeving uit te nodigen kennis te maken met het evangelie; we willen dat mensen die op zoek zijn naar gemeenschap zich welkom voelen in ons midden. We zijn samengekomen uit vele kerken en tradities. Vanuit onze eenheid in Christus willen we met die verschillen elkaar aanvullen en dienen.

- *Helen en dienstbaar*

In een gebroken wereld zijn we een gemeenschap waar mensen genezing kunnen vinden voor geest, ziel en lichaam; we willen een veilige omgeving bieden aan mensen die door het leven gewond zijn; we streven naar goede pastorale zorg voor ieder lid. We willen anderen dienen met wat we zelf hebben ontvangen; we gaan zorgvuldig, als goede rentmeesters, om met ons geld en goed; we geloven dat het beter is te geven dan te ontvangen.

- *Iedereen telt mee*

Zo verschillend als we zijn, vinden we het belangrijk om naar elkaar uit te stralen: “jij bent nodig”. Daarom is het voor ons een waarde op zichzelf dat zoveel mogelijk leden zich inzetten bij het werk in de gemeente. Maar ook als lid dat zich een tijd niet kan inzetten, tel je volop mee.