

DEBAT IN GIGANT

EEN INITIATIEF VAN
KERKEN & GIGANT

g

28
mei

VOLTOOID LEVEN

DANIËL BOOMSMA &
WETENSCHAPPELIJK BUREAU D66

GERARD DEN HERTOOG
EM. PROF. CHRISTELIJKE ETHIEK

11
jun

IS DE MENS ZIJN BREIN?

MICHIEL VAN ELK &
ASS. PROF UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

LEON DE BRUIN
ASS. PROF RABDOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

25
jun

GELUKSZOEKERS & GELUKSVOGELS

JOKE VAN SAANE
EN ANDEREN

gigant.nl

ENTREE PER DEBAT: € 9,00

PASSE PARTOUT*: € 24,00

***VOOR ALLE DEBATTEN**

g

LOCATIE: GIGANT THEATERZAAL

AANVANG: 20:00

VOLTOOID LEVEN **DANIËL BOOMSMA & GERARD DEN HERTOG**

Het thema 'voltooid leven' houdt niet alleen de politiek bezig. Iedereen heeft er wel een mening over. Moet een poeder waardoor je je leven kan beëindigen op bestelling beschikbaar zijn? In het debat gaat het vooral om de vraag hierachter: wat geeft ons leven waarde en zin en wanneer heeft het geen zin meer? Hoe kijk je aan tegen het leven en wat is de plaats voor zelfbeschikking, omgaan met grenzen, enzovoorts.

IS DE MENS ZIJN BREIN? **MICHEL VAN ELK & LEON DE BRUIN**

Stel we zijn alleen ons brein, hoe kijk je van daar uit tegen vrije wil, zin en onzin van het bestaan? Of stel omgekeerd: je gelooft in God en een vrije wil en je vindt dat de mens een ziel heeft, hoe kun je dan feiten uit de neurobiologie serieus nemen? Twee sprekers gaan hierover met elkaar in debat en vertellen ook welke ervaringen hebben geleid tot hun visie. Daarna is er debat met de zaal.

GELUKSZOEKERS & GELUKSVOGELS **JOKE VAN SAANE EN ANDEREN**

Volgens recent onderzoek behoren Nederlanders tot de gelukkigste mensen van de wereld. Maar wat is geluk en hoe word je gelukkig? Hoe is het te verklaren dat mensen individueel gelukkig zeggen te zijn en er toch maatschappelijk zoveel onvrede is? Is de vraag naar geluk wel de goede vraag? Kan het ook een last worden ('gij zult gelukkig zijn')? Geeft geloof aanleiding om over geluk te spreken en wat betekent dat dan voor je doen en laten?

gigant.nl