



Themaboek

**De essentie  
van je geloof  
en ons kerk-zijn**



**Met elkaar en met Jezus verbonden  
gaan we de toekomst tegemoet**



*“Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven”.*

*Ezechiël 36: 26*

## *Colofon*

Dit boekje is zomer 2021 gemaakt voor de Tabernakelkerk, NGK Apeldoorn, door Els Hanekamp en Sylvia Matser met dank aan Jan van Raalte, Janneke Versluis en Marloes Reijenga. We hebben ons onder meer laten inspireren door Alpha Nederland, ‘Feest van genade’ van Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek en ‘Herstelwerk’ van Willem Smouter.

### **Illustraties:**

Deze pagina – Gerard Vrooland  
Pagina 2 Reina de Boer  
Pagina 11 Hanno Maris  
Pagina 17 Cathriena van Klinken  
Pagina 18 Cathriena van Klinken  
Pagina 32 Martine Te Morsche  
Pagina 63 Reina de Boer  
Pagina 65 Esther van Zoest  
Pagina 71 Martine Te Morsche  
Pagina 75 Reina de Boer

# Inhoudsopgave

|  |    |
|--|----|
| Voorwoord  | 2  |
| Inleiding op het thema                             | 3  |
| 1. Verbondenheid, broodnodig                       | 4  |
| 2. De rijkdom en betrouwbaarheid van het evangelie | 10 |
| 3. Het wonder van Jezus' kruis                     | 16 |
| 4. Leven als een kind van de Vader                 | 24 |
| 5. De kracht van gebed                             | 30 |
| 6. De Geest verandert mij                          | 36 |
| 7. Gods leiding in mijn leven                      | 42 |
| 8. Onze roeping en opdracht                        | 48 |
| 9. Het vuur van de Geest                           | 54 |
| 10. Als kerk ben je gewoon missionair              | 60 |
| 11. Geloven, tegenslag en strijd                   | 66 |
| 12. Samen gezond kerk zijn                         | 72 |
| Bijlage: Jouw spiritualiteit                       | 78 |

# Voorwoord

Als in het nieuwe seizoen de luiken weer wat meer open gaan, zullen we veel dingen opnieuw moeten uitvinden. Gaan we straks weer naar kantoor, komen er weer festivals (al dan niet christelijk) en hoe zal het gaan met die drie zoenen? Sociale contacten zullen we opnieuw moeten leren, de economische gevolgen zijn niet te overzien en de spelregels zijn nog in ontwikkeling.

In de kerk speelt dat natuurlijk ook. Ik hoorde iemand zeggen: “het is net als na een operatie. Dan moet je alles opnieuw leren wat vroeger vanzelf ging.” Revalidatie noemen we dat en dat is een heel proces.

Welnu, zo'n soort revalidatie hebben we als gemeente ook nodig. Je moet het opnieuw leren: omzien naar elkaar, samen het geloof oefenen, samen luisteren en bidden.

Misschien wel met nieuwe vormen. In de Tabernakelkerk is een werkgroep Nieuwe Wegen bezig, die telkens van zich zal laten horen. Dit themaboekje over de essentie van je geloof en ons kerk-zijn past daar helemaal bij. Zie het als een stimulans, een manier om luisterend naar Gods Woord en Geest opnieuw met God op weg te gaan.

Met veel dank aan degenen die het boekje in de zomer ontwikkelden geef ik het advies: lees dit boekje niet alleen, maar gebruik het in je bestaande of in een helemaal nieuwe kring.



ds Willem Smouter

# Inleiding

Even stond alles stil. Door de COVID19 pandemie konden we niet of slechts met enkele mensen naar de kerk. Ook mochten we niet als kring samenkomen. Veel activiteiten lagen stil en mensen waren meer alleen. Wat doet dat met ons geloof en ons kerk-zijn?

Je bezoekt een kerk om rust te ervaren of een inspirerende boodschap te horen, fijn te zingen. Dat kan ook online, dat hebben we ervaren tijdens de pandemie. Het was een zegen om zo verbonden te zijn met elkaar.

We hoorden ook zorgen: “Komen de mensen nog wel terug? Want het is ook wel comfortabel om op je eigen bank de kerkdienst te volgen.” Vóór de pandemie gingen al steeds minder mensen naar de kerk in Nederland. “Gaan we dat ook in onze kerk zien?” “Het lijkt wel of de ontkerkelijking van Nederland in een stroomversnelling is geraakt.” Of: “Naar welke online kerkdienst gingen onze gemeenteleden? Wat voor gevolgen heeft dat voor onze kerk?”.

De pandemie is een ‘wake-up call’. Het is tijd om na te denken over wie we zijn, hoe we verbonden zijn en samen kerk zijn; wat hebben we elkaar en de wereld te bieden.

In de Bijbel, vooral in Handelingen en de brieven aan de gemeenten, leren we veel over de praktijk van kerk-zijn. Op één gemeente richten we in het bijzonder onze aandacht, de gemeente in Efeze. We lezen in Efeze 1: 15 dat Paulus de gemeente Efeze dankt om haar geloof en liefde. Maar in Openbaring 2: 4 staat dat deze gemeente haar eerste liefde is kwijtgeraakt. Hiervan willen we leren. We willen groeien in geloof, ieder op zijn eigen plek en met zijn eigen mogelijkheden. En we willen groeien als kerk. Met elkaar in gesprek ontdekken we wat ons verlangen en onze visie, ons plaatje van de toekomst, is. We verwachten dat teruggaan naar de essentie van kerk-zijn, de eenheid en de betrokkenheid zal stimuleren.

We willen in maart/april 2022 de bouwstenen voor ons kerk-zijn verzamelen om te kijken wat we er gemeente breed mee kunnen doen om ons kerk-zijn vorm te geven. Daarvoor verzamelen we de evaluatievragen.