

Hoofdstuk 1. Verbondenheid, broodnodig

1. Ontmoeting

Gebruik onderstaand plaatje van het zwembad: Waar sta jij in het geloof?



② Lied en gebed

Gez. 409:1, 2 - Laat ons de Heer lof zingen

Sela - Thuis

Sela - U brengt ons samen

Josh Groban - You raise me up

③ Intro op het thema

Bekijk 5 min. op YouTube: *Denkstof: Ik red me wel.*

Kerkgang onder druk door de coronapandemie, wat doet dat met je geloof en ons kerk-zijn? We willen samen nagaan wat de echte waarden van onze kerk zijn. Wat als eerste blijkt is, als we kijken naar het ontstaan van de kerk en naar de ervaringen van de kerk, zelfs als vervolging dreigt: *zij kwamen samen*. Soms maar met drie personen. Jezus zegt zelf “Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben Ik in hun midden”. De kerk is niet alleen de grote samenkomst, maar is ook de kleine groep. *De kleine groep is een belangrijk onderdeel in de betrokkenheid op elkaar en het leren Jezus te volgen en te getuigen van Gods daden.* De kleine groep, van zes tot twaalf mensen, is de plek om door anderen gekend en geliefd te zijn en echt contact te hebben. Verbondenheid is broodnodig. Anders verdort ons leven, onze kerk. Zonder verbondenheid voel je je eenzaam, wordt je krachteloos en dooft het vuur van de Geest. We proberen anderen daarin mee te nemen, mensen binnen de kerk en daarbuiten.

We mogen vol vertrouwen zijn, want we weten dat Jezus van ons, Zijn kerk, houdt. We staan vol in Zijn aandacht. We zijn Zijn bruid. Jezus is alle dagen dichtbij, verlangt naar ons en wil ons helpen met Zijn Geest op weg naar het moment dat Hij ons in de armen kan sluiten (Matt.28:20).

We zijn samen kerk, verbonden door geloof, hoop en liefde. Als kerk hebben wij door gastvrij te zijn verbondenheid te bieden.

4. In gesprek met de Bijbel

Efeze 4: 3-6 *'Span u dan in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.'*

Romeinen 12:10-13 *'Heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.'*

Handelingen 2: 42-47 *'Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind bij elkaar in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.'*

Gespreksvragen:

- 1) Wat betekende het voor jou dat je tijdens de coronacrisis werd losgemaakt van je gewone ritme en gewoonten van het samen beleven van je geloof? Hoe heb je het ingevuld? Wat heb je gemist? Wat heb je ervan geleerd? Wat wil je vasthouden uit die periode?

- 2) Welke kenmerken vallen je op in Handelingen 2: 42-47? Wat kunnen we van de eerste gemeente leren voor onze tijd?
- 3) Wat betekent verbondenheid voor jou? En waar vind je die?

5. *Moment van stilte voor jezelf*

Lees Psalm 42 : 2-3.

Luister naar Gods stem. Wat raakt je?

‘Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar de levende God, wanneer mag ik nader komen, en Gods gelaat aanschouwen.’



Wat vind je van dit thema belangrijk voor ons kerk-zijn?

7. *Achtergrond*

1 Kor. 13. Drie soorten liefde. De Bijbel kent 3 woorden voor liefde.

- Eros - De erotische liefde en verliefdheid.
- Filia - De vriendschappelijke liefde tussen maatjes en vrienden.
- Agape - De gevende liefde, ook voor hen die je niet lief of aantrekkelijk vindt.

Agape is de liefde van het gebod van God om je naaste lief te hebben.