

Hoofdstuk 2. De rijkdom en betrouwbaarheid van het evangelie

1. Ontmoeting

Wat heeft jou deze week beziggehouden?

2. Lied en gebed

Opw. 769 - Bouw uw Koninkrijk
Opw. 785 - Ik bouw op Jezus, anders niet
Gez. 119 - Lev- De kerk van alle tijden
Kim Walker - I have found



3. Intro op het thema

Bekijk op YouTube Alpha film series 'Wie is Jezus' of met QR code Paul Visser 'Zelfbewust christen'.

Iemand vertelde: 'In een gesprek met mijn neef, die het geloof als wetenschapper als onwaar ziet, had ik de gelegenheid om met hem op YouTube deze aflevering van de Alpha-serie te bekijken. Daarna is hij op onderzoek gegaan en kwam hij tot de conclusie dat het geloof toch waar kan zijn. Geloof en wetenschap kunnen goed samengaan.'

Ons geloof is betrouwbaar. Het is gegrond in de geschiedenis, in het getuigenis van de Bijbel én in de beloften van God. Jezus zegt: "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij." (Openb.3:20). Jezus biedt ieder die gelooft, eeuwig leven aan (Joh.3:16). Geloven is meer dan

de feiten kennen. Het is vertrouwen op de beloften van God met hart en ziel. Het voelt als een sprong in de goddelijke armen. En dan begint onze reis met God. Hij is onze Gids en wij zijn volgers en leerlingen.

Hoe pakken wij de rijkdom van het evangelie uit? In Efeze 1 spoort Paulus de gelovigen aan te groeien in genade door inzicht te verkrijgen in Wie God is en hoe krachtig Hij in ons leven wil werken. En dat ze leren kijken met de ogen van hun hart. Dan blijft ons hart niet onberoerd en komen we in beweging.



Als we de rijkdom en werking ontdekken, gaan we verlangen naar meer. Wanneer we dat samen doen, en wegwijzers (profeten) en leraren voor elkaar zijn, dan gaat daar kracht van uit. We groeien samen op en kunnen zo tegen een stootje.

We zijn samen kerk, verbonden door de Waarheid, de Persoon van Jezus. We mogen zelfbewust en stevig staan door het rijke en betrouwbare evangelie. Zo zijn we een rots in de branding.

4. *In gesprek met de Bijbel*

Efeze 1:17-19 *‘Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.’*

Timotheüs 3:16,17 *‘Elk Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzzaam leven, zodat elke dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.’*

1 Korintiërs 1:18 *‘De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.’*

1 Korintiërs 15:17 *‘Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden’.*

Kolossenzen 3:16 *‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.’*

Handelingen 13:1 *‘Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren.’*

Gespreksvragen

- 1) Kun jij in een paar zinnen uitleggen wat je gelooft en wat jou overtuigd heeft van de waarheid van het evangelie? Wat is het belangrijkste verschil tussen de Bijbel en andere ‘inspirerende’ boeken?
Wie hebben de meeste invloed op je (gehad) als het over geloven, of misschien wel niet meer zo erg geloven, gaat?

- 2) Wat is volgens jou de rijkdom van het evangelie? Welke beloften hebben de meeste betekenis voor jou? Wat zijn de momenten dat je kracht en rijkdom van Gods Woord ervaart of ervaren hebt in je leven? Wanneer heb je God echt aan het werk gezien in je leven?

- 3) Op welke manier(en) verdiep jij je in het Woord van God? Welke praktische adviezen zou je geven aan iemand die door het lezen van de Bijbel Gods stem wil verstaan? Zijn er dingen met betrekking tot de Bijbel die je moeilijk vindt?

- 4) Een preek wordt ook wel eens 'manna voor één week' genoemd. Wat wordt hiermee bedoeld? Wat doe je om een preek te onthouden en te verwerken?

5. *Moment van stilte voor jezelf*

Lees aandachtig Marcus 4: 14-20. Luister naar Gods stem. Wat raakt je?

'De zaaier is hij die het Woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.'

6. *Bouwstenen voor onze kerk*

- 5) In Antiochië waren veel leraren en profeten. Hoe is dat in onze kerk? Waarover zou jij meer onderwijs willen ontvangen of willen geven? Wat heb je nodig om in geloof te groeien?

- 6) Stelling: 'Van samen lezen en bestuderen, word je een beter mens'. Hoe is dat voor jou?

- 7) Welke van de volgende vruchten: aandachtigheid, nederigheid, wijsheid, nieuwsgierigheid, zorgvuldigheid, spreekt je het meeste aan in combinatie met het lezen van de Bijbel? Waarom juist die?



- 8) Wat valt je op aan de vorm van deze kansel (zie foto)? Wat zie je nog meer? Wat zegt dit over ons kerk-zijn?

Wat vind je van dit thema belangrijk voor ons kerk-zijn?

7. *Achtergrond*

Wil je meer weten:

- Over geloof en wetenschap, “Alle verstand te boven”, Cees Dekker;
- Over de betrouwbaarheid van de Bijbel: “Bewijs genoeg”, Lee Stobel of “Zoektocht van een scepticus”, Josh McDowell.