

Hoofdstuk 9. Het vuur van de Geest

1. Ontmoeting

Heb jij een goede week gehad? Of: waar haal jij je energie uit bij je ontbijt?

2. Lied en gebed

Opw. 488 - Kracht van uw liefde

Sela - Bij U is de Bron

Johannes de Heer - Stromen van zegen

Opw.389 - Create in me

FAITH
is like Wi-Fi,
it's invisible but
it has the power
to connect you to
what you need.

3. Intro op het thema

Bekijk een stukje van Youth Alpha 'Hoe word ik vervuld van de Heilige Geest?'

Ds. W. Smouter schrijft in 'Herstelwerk':

- **Wat onze God bedoelde bij de schepping,**

God heeft ons geschapen naar Zijn beeld zodat we met Hem kunnen praten en kunnen luisteren, een echte liefdevolle relatie. En Hij heeft ons uniek gemaakt, gezegend met talenten om te heersen over de schepping, om vruchtbaar en tot een zegen te zijn. Vanwege de zondeval gaan zegenen, luisteren en leven in de kracht van de Geest ons niet meer zo goed af. Toch is de opdracht blijven staan, niet als een eis, maar als een verlangen van God.

- Wat Hij herstelde in Jezus,

Jezus zegt in Johannes 10:10. *'Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.'* Sinds de komst van Jezus is het Koninkrijk nabij. We zijn met Jezus verbonden door geloof, door de Geest. Iemand die één is met Christus is een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). We mogen weer mens zijn zoals God het bedoelde, navolgers van Jezus, de dingen doen die Hij ook deed in de kracht van de Geest.

- en Hij zal voltooien bij de wederkomst,

Sinds de uitstorting van de Heilige Geest hebben we de Geest als voorschot op de grote toekomst gekregen (Ef. 1:14). We leven in een tussentijd, tussen Jezus' eerste en tweede komst. Gebrekkig is onze liefde, beperkt is ons kennen, opgeblazen onze dromen. We maken fouten, stellen teleur en het resultaat valt mogelijk tegen. Toch zegt God dat ons werk niet tevergeefs is. We mogen Gods medewerkers zijn (1 Kor. 3:9). Hij neemt onze inzet mee in Zijn plan en zal ons ervoor belonen.

- dat wil Gods Geest in ons werken en versterken.

Jezus zegt ons deze gebroken wereld te omarmen. Hij geeft ieder van ons unieke gaven om te dienen en de kracht om dit te doen en het nieuwe leven te ervaren. Proef en geniet de goedheid van de Heer (Ps. 34).

We hebben stil gestaan bij hoe de Geest ons verandert en meer op Jezus laat lijken, de vrucht van de Geest. Daarvoor mogen we oefenen in het ontvangen en leren van Jezus. In de kerk blijven we niet aan de voeten van Jezus zitten, we staan op en gaan wat doen. Niet om onszelf te bewijzen, maar om onze roeping te volgen door de kracht van de Geest.

De Heilige Geest is de persoon die ons leidt en Hij is de kracht die satan in ons leven steeds weer zal verslaan. De Geest is niet hetzelfde als vurig zijn, enthousiasme, meeleven of lef. Dat soort gevoelens wakkert Hij soms wel in ons aan. Hij maakt ons in staat Jezus te volgen in onze daden, in ons werk.

We zijn samen kerk door de aanwezigheid van de Geest en zijn dankbaar voor Zijn kracht om door te gaan op de Weg.

4. In gesprek met de Bijbel

Efeze 1: 13,19–20 ‘In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Die is ons beloofd als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij Zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid (...) Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan de rechterhand.’

Johannes 7:37–39 ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, zo zegt de Schrift. Hiermee doelde Hij op de Geest.’

Marcus 13:11 ‘Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.’

1 Korintiërs 12: 7–10 ‘In ieder is de Geest zichtbaar aanwezig, ten bate van de gemeente. Aan de één wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid gegeven, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander gaven om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daarvan de betekenis is.’

Romeinen 15:13 ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.’

Gespreksvragen

- 1) Ontdek samen de beloften die in deze teksten staan. Wat zegt het beeld van de geiser met de waakvlam en de grote vlam jou?

- 2) Ben je je bewust dat je in dienst van God staat? En durf jij uit je comfortzone te komen als Jezus het van je vraagt? Heb jij wel eens het vuur van de Geest gezien bij iemand? Wat merk je van de kracht en leiding van de Geest bij wat je doet?

- 3) Lees de genadegaven uit 1 Korintiërs 12. Waar heb je ervaring mee? Hoe schakelt God ons in bij het herstel van Zijn schepping (Zie 7. Achtergrond).

5. *Moment van stilte voor jezelf*

Lees enkele keren Romeinen 12:1. Wat raakt je?

'Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.'

6. *Bouwstenen voor onze kerk*

- 4) Wat betekent het dat de Heilige Geest een stempel en voorschot wordt genoemd? Hoe zie je dit in ons kerk-zijn?

- 5) Hoe kunnen we als kerk sterk worden door het afstemmen op de Geest?

- 6) Over de eerste gemeente wordt gezegd in Handelingen 2:47 *'Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.'* Helpt lofprijzen jou om het vuur van de Geest te ervaren? Wat is het verschil tussen danken, loven en aanbidden?
- 7) Stelling: 'Soms lijken we eerder een vergiet dan een overvloeiende bron.' Herken jij dit? Hoe gaan we hiermee om?

Wat vind je van dit thema belangrijk voor ons kerk-zijn?

7. Achtergrond

Hoe God ons inschakelt. Hierover schrijft Ds. W. Smouter in 'Herstelwerk'.

Een misverstand dat makkelijk optreedt, is *een soort tweedeling in gewone en bijzondere gaven*, waarbij het bijzondere van God komt. Maar iedere gave is scheppingsgave. Alleen God is bovennatuurlijk en de zonde is tegennatuurlijk. En waar de Geest werkt, komt de schepping tot zijn recht.

Ten tweede is het belangrijk te beseffen dat *Jezus de nieuwe mens is, vervuld met de Heilige Geest*. Johannes benadrukt tegenover de Joden dat de wonderen die Jezus deed, het bewijs zijn dat Jezus de Zoon van God is. Maar net als de andere evangelisten zegt Johannes dat we Jezus kunnen navolgen in de kracht van de Geest (Joh.14:12). Bidden is de toegang tot deze werkelijkheid van de Geest.

Ten derde is de *Geest als voorschot gegeven*. Gods Geest geeft herstel en bloei van wat Hij in ons gelegd heeft. Je kunt verrukt zijn van de kracht van de Geest en toch doet het pijn dat het allemaal nog zo gebrekkig is.

We zitten midden in het spanningsveld van het 'reeds en nog niet' van het Koninkrijk van God. We ontvangen de Heilige Geest als stempel bij je doop. Hij belooft dat Hij tot je wilt spreken in je hart: 'Je bent een geliefd kind van God.' De Geest is ook voorschot, die als druppels van zegen neerdaalt. Hij is de kracht waardoor we nu al iets laten zien van hoe God het leven op aarde bedoeld heeft. Als anderen ons geloof en liefde zien, dan gaat daar een getuigenis van uit tot eer van God. Regelmatig lezen we in Handelingen dat de apostelen opnieuw vervuld worden van de Geest om hun werk te doen, het spreken over Jezus en genezen van mensen. In Handelingen 6 en 7 lezen we over Stefanus. Hij spreekt vol van de Heilige Geest. Zelfs zijn gezicht straalt als dat van een engel. Het vol zijn van de Geest is dus niet continu aanwezig. We lopen niet continue op de toppen van ons geloof en roeping. De waakvlam van de Geest zal altijd in ons blijven branden. Dat is zeker, want dat is beloofd. En door die waakvlam groeit geleidelijk de vrucht van de Geest.

De Geest is voorschot en garantie van de toekomst

